

**AVON  
TUUR  
CLASSICS**

**NO 18107**

**70** CENT  
BELGIE  
10 FR

# **BORIS KARLOFF**

## **DE DROOM-DEMON**



# BORIS KARLOFF

## INCIDENT IN HET DUIVELS MEER



*In de vijftiger jaren zoeken duikers naar een vermiste student in het Duivels Meer aan de Tsjechisch-Duitse grens.....*



*Diep onder water ziet er een de vorm van een mens-  
sentlichaam en hij zwemt er dichters naar toe, om te  
kijken!*



*Maar tot z'n verbazing is 't niet één... maar een hele  
TROEP Duitse artilleristen uit de Tweede Wereld-  
oorlog!*



*De soldaten marcheren recht op de duiker af, die in  
doodsangst naar de oppervlakte vlucht.*



*Waren die soldaten SPOKEN.....een ILLUSIE.....?  
Dat weet niemand! En tot vandaag weigeren dui-  
kers in het Duivels Meer af te dalen...!*



**Boris  
Karloff**

Mysterie Verhalen

# DE DROOM-DEMON



**PRINS NAMOR & RAUWE BONK, twee levens voor één prijs**



Boos neemt Jimu het laatste woord....

U hebt me te schande gezet bij mijn minderen! Ik zal u een uzimu sturen! Pas maar op!

Uzimu....dat is hun woord voor TOVERIJ, gebruikt bij WRAAK!



Later, als ze het dreigement aan haar man, Mark Durand, vertelt....

Mark.... er is toch niks waar van dat toverij-verhaal, hè..?

Welnee.... da's allemaal ONZIN! Gewoon primitief bijgeloof, overgeleverd uit de oudheid!



Maar intussen bezoekt Jimu een medicijnman....

Ik zoek wraak tegen de meesteres die me te schande heeft gezet!

De uzimu die je zoekt zal je tien zilverlingen kosten!



HIER! 't is een hoge prijs....maar het zal de moeite waard zijn als afrekening!

De Tokolosh die ik je geef, zal de wraak brengen, die je zoekt!



Een Tokolosh... een AAP DEMON...! Hoe stuur ik die naar haar toe?

Gooi dit wortelpoeder in het voedsel van de dwaze vrouw!



Die avond, als Carla Durand het eten voorbereidt...

Ah...de meesteres eet vanavond alléén! Uitstekend! Ik gooi het poeder in haar KOPJE!





DAN----

AH! Ze drinkt...!  
NU begint de  
uzimul! HA-HA!



Die nacht ont-  
waakt Carla uit een  
onrustige slaap....

Iets  
maakte me wak-  
ker....er IS iets...  
iemand in de  
TENT!



En dan, in een ijzingwekkend  
moment, schuifelen lichaamloze  
voeten de tent uit.....

Dat DING....  
wat IS dat...?



Als Mark de tent  
binnenrent.....

Ik zeg je toch dat  
ik 't ZAG.... twee  
vreselijke spookvoe-  
ten....net die van  
een AAP!

Kom, kom, Car-  
la! Je hebt een  
nachtmerrie gehad,  
kindje!



Maar in de daarop volgende weken keert de  
boze droom steeds weer TERUG....

MARK! Kom  
vlug...  
VLUG!!



Nacht na nacht plaagt het akelige visioen haar..... telkens iets winnend aan afgrijselijke REALITEIT.....

EEYAH!



TOTDAT-----

Het LEEFT! Ik voel 't op m'n borst zitten....ik kan niet ADEMEN!

GA  
ERAF!  
ERAF!



Elke dag wordt Carla zwakker.... en de missie-dokter wordt geroepen.....

Ik kan die koorts niet verklaren, Durand! Maar ze wordt steeds zwakker! En ze blijft maar over een VLOEK mompelen!

Ze denkt dat een inboorling een uzimu op haar heeft gezet!



Al' dat geklets over die zwarte kunst hier is natuurlijk waanzin...!

Misschien, Durand.... maar ik HEB hier in Afrika dingen gezien, die we niet kunnen verklaren met onze wetenschap!



In zijn wanhoop wendt de antropoloog zich tot zijn assistent.....

Malik.... jij bent in deze streek geboren! Wat weet jij van uzimu?

Dr.Durand... ik ben, net als u, een antropoloog! Met een Oxford-grad! Inlandse toverij is gewoon grote flauwekul!











In de volgende sekonde springt het poppetje naar voren...

Het poppetje...  
VALT AAN...!  
I-ik z-zie....  
SPOKEN...!

# YAAARRR!



Tijdens de wilde momenten die volgen, meten de demonische wezens hun krachten....



En dan knopen zich stengelachtige armen om 'n NEK.....



EN DAN----

De tokolosh...vervaagt voor onze ogen...ongelooflijk!

Het was een schepping van dromen! Nu de N'Zoji 't gedood heeft, gaat de demon verdwijnen!







# DOOD in de OPERA



De geschiedenis van HET SPOOK IN DE OPERA kent iedereen die van macabere verhaaltjes houdt! Maar iedereen weet ook dat het zuiver fiktief is! Maar er zijn er niet veel, die de ware toedracht kennen van een opera die werd achtervolgd door de DOOD!

In het midden van de vorige eeuw schreef de Franse componist Halevy een opera genaamd "Karel VI". Muzikaal was het een uitstekend werk over een gekke koning! Maar wegens een kronkel in de Franse politiek werd de opera uit de roulatie genomen.

Jaren later werd de opera weer in productie genomen. Op een avond in 1849 was de opera stampvol met publiek toen het doek weer eens opging voor "Karel VI". De beroemde tenor Eugene Massol had de hoofdrol.

Massol was net begonnen een aria te zingen die opende met de woorden "Oh, Heer... dood hem!", toen een lid van het operagezelschap dood neerviel.

De volgende keer dat de opera werd opgevoerd, sloeg de tragedie weer toe. In zijn loge zakte een rijke toeschouwer. Pierre Dumont, in elkaar en overleed aan een hartaanval, precies op het moment dat de noodlot-tige aria begon.

Toen, op de avond van de derde voorstelling, en precies op hetzelfde punt in de ope-

ra, kreeg de dirigent van het orkest, Kurt Habenich, een hartaanval en overleed spoedig daarna. Dat was tevens het einde van de ongeluks-opera. Van dat moment af weigerde het Parijse opera-gezelschap het werk uit te voeren. En al spoedig hadden andere gezelschappen over geheel Europa het eveneens verbannen. Niemand was bereid het noodlot weer te tarten.

Bijna tien jaar lang was "Karel VI" vergeten. En toen greep op een dag Napoleon III de troon van Frankrijk. Als fanatiek opera-liefhebber besloot hij dat het gepraat over een spokende opera bijgelovige nonsens was. Zijne Keizerlijke Majesteit beval dat Halevy's opera weer opgevoerd moest worden. En hij beloofde zelf bij de eerste voorstelling aanwezig te zijn. Uitgebreide plannen voor een gala-opvoering werden koortsachtig uitgewerkt. De eminente Massol kwam uit zijn retraite om nog eens de hoofdrol te zingen....

De avond van de opening was een enorm social succes. De loges waren afgestampt met dames volgehangen met juwelen en aristocratische hovelingen. Iedereen wachtte op het hoogtepunt... namelijk de verschijning van de Keizer.

Maar Napoleon KWAM niet! Het gordijn werd niet opgehaald....

Eindelijk deed de zenuwachtige theater-directeur een aankondiging. De koets van de keizer was aangevallen door een moordenaar, terwijl hij op weg was naar de opera. Hoewel het keizerlijk paar geen letsel had opgelopen, was het toekijkende publiek in paniek geraakt. Meer dan zestig personen werden onder de voet gelopen en overleden.

De volgende dag vaardigde Napoleon een order uit dat de betoverde opera tijdens zijn regering niet meer mocht worden opgevoerd.... En tot vandaag ligt het werk te verstoffen op de planken van de operageschiedenis...!



# SPOOKBEELDEN

In de nacht van 4 MEI 1904, terwijl er een verschrikkelijke storm woedt aan de kust van.....



...Nieuw-Zeeland, zoekt in 'n huis een moordenaar naar zijn buit.....

Ik had gelijk! Die ouwe tante had heel wat geld! 'n Mooi bedrag!



De volgende morgen arriveert de politie.....

Door die storm gisteravond hebben de buren niks gehoord, sir!

't Kan een of andere zwerver zijn geweest...! Ik weet eigenlijk niet waar ik moet BEGINNEN!



Maar opeens...

INSPEKTEUR...!  
Kom HIER's KIJKEN!



En daar, gegrift op het vensterglas, vlak voor hun ogen.....

Een soort PLAATJE...van de MOORD!

Ik KEN die man!  
Dat is Brian Fowler! Hij woont hier!



Geconfronteerd met het bewijs valt Fowler door de mand en bekent de misdaad! Maar hoe kwam dat SPOOKBEELD OP HET VENSTER...?

Maar soms is de verschijning van een spookbeeld MINDER verklaarbaar.... We schrijven JUNI 1932, en een dienstster in een restaurant in Cleveland neemt een bestelling op....

Door de BLIKSEM-FLITS! In het verleden heeft de wetenschap dergelijke fenomenen opgeleverd! In dit geval viel de bliksem net toen de misdaad werd begaan... en etste het toneeltje op het glas, alsof het een fotografische PLAAT was!

Ham en eieren... en een kopje koffie! Maar VLUG!

Zeker!

Maar even later kijkt de dienstster op, en dan....

N-NEE! Niet WEER!

GA WEG! Kom niet DICHTERBIJ...!

Weken lang wordt Robert Severy al geplaagd door de vreemde verschijning, die komt en gaat op de meest onverwachte ogenblikken....

Ik ga de stad uit! Ergens ANDERS heen.... ergens waar-ie me NOOIT zal vinden!



Maar op het moment, dat Severy zijn kaartje wil kopen, beweegt de lucht....en.....



Diep geschokt vlucht Severy naar het dichtstbijzijnde politiebureau en gooit er een bekentenis uit....

Ik....ik heb m'n partner DAVE SULLY vermoord! Ik zal je alles vertellen, maar je moet verhinderen, dat-ie me VOLGT! Laat hem niet BIJ me komen!



Berecht en schuldig bevonden aan moord, krijgt Severy levenslang. Vreemd genoeg wordt hij na zijn bekentenis niet meer door spookbeelden bezocht....



Zelfs nog mysterieuzer is het vreemde geval van Peter Gruen, een fotograaf in Hart, Michigan. Op 22 AUGUSTUS 1937, 's middags, maakt Gruen een trouwfoto van de heer en mevrouw BURT CLAYMAN.....

Zo is 't goed, mensen! Even lachen.. PRIMA!



DIEZELFDE AVOND, ALS GRUEN DE FOTO'S ONTWIKKELT, GEBEURT ER IETS SENSATIONEELS!

G-grote goedheid! Er komt iets DOOR.....een PERSOON! M-maar hoe komt die daar?



Verstoord brengt Gruen de foto naar politie-  
commissaris Carl Gordon....

Geen twijfel mogelijk! Uw spook-figuur, mr  
Gruen, lijkt sprekend op Charlie Groves,  
de ex-man van de bruid!



Charlie werd ongeveer acht maanden geleden  
DOOD gevonden! De dokter zei....een hartaan-  
val! Misschien wel...maar ik ga dit  
verder uitzoeken!



**BURT CLAYMAN WORDT OPGEHAALD EN LANGDURIG  
EN INTENSIEF VERHOORD.....**

Charlie Groves overleed terwijl jij voor  
hem werkte.....en nu heb je zijn weduwe  
getrouwd! Maar deze FOTO dan, Clay-  
man? Hoe VERKLAAR je die dan..?

Ik--ik WEET niet!  
Neem 'm WEG...  
asjeblieft.....!



Het verhoor gaat verder.... en eindelijk be-  
zwijkt Clayman onder de druk.....en.....

Ik zal PRATEN! Maar neem dat ding WEG!  
Ik heb Groves VERMOORD...VERGIFTIGD!  
Zijn vrouw was in het komplot! We hebben 't  
SAMEN beraamd!



Clayman en zijn vrouw kregen levenslang!  
Maar er zou nooit recht gedaan zijn  
ZONDER die vreemde foto met z'n onverklaar-  
bare SPOOK—  
INDRINGER!



EINDE



# Boris Karloff de AASGIEREN



Nacht..... nacht bij  
het RAVEN-RIF!  
In de stormzee gaat het  
ongelukkige schip "NEP-  
TUNUS" op een zekere  
ONDERGANG af!

Recht-zodie-gaat! Nou  
krijgen we direkt de  
BAKENLICHTEN!

Aye-aye,  
kapitein  
Farley!



KIJK, kap-  
tein! Twee  
VUREN!

De bakens! Volgens m'n  
kaart is dat de doorvaart  
naar het Raven-Rif!  
Stuur er tussen-  
door!



Maar een  
vreselijk  
moment  
later----

Een RIF!  
Recht vooruit!



Even daarna  
breekt de NEP-  
TUNUS tegen de  
rotsen in stuk-  
ken.....

We ZINKEN! VER-  
LAAT HET SCHIP!  
Zwem voor je LEVEN!

**CRASH!**



De kapitein  
is de laatste  
die zijn zinken-  
de schip ver-  
laat.....

Ik SNAP 't niet! De  
bakens gaven toch de  
DOORVAART aan!



Op dat-  
zelfde  
moment...  
hoog op  
een nabije  
rots.....

We kunnen  
nu de vuren  
wel DOVEN,  
maat!

JA...hun werk  
is gedaan!



Dra.... op  
het strand  
beneden...

Kijk die ZEE 's! Geen  
mens op de Neptu-  
nus kan dat over-  
leefd hebben...!

Wel zo goed OOK!  
Dan zijn er geen ge-  
tuigen die ons kun-  
nen aanwijzen als  
we morgen terugko-  
men om de buit op  
te vissen....



Bij dageraad, als de aasgieren komen.....

'n RIJKE  
buit dit-  
maal!

We krijgen 'n mooie  
prijs voor dit spul  
op de markt!  
Wat een VANGST!



Intussen  
worstelt  
een onthut-  
ste overle-  
vende van  
rots naar  
rots.....

VERLOREN..... Schip,  
bemanning, lading.... al-  
les WEG! Waarom ben ik  
niet met de anderen  
VERDRONKEN!?



LANDROTEN!  
Kijk die gulzige duivels  
de lading eens binnen-  
halen!



MAAR  
DAN...

IK vond  
deze baal  
zijde!

Nee...hij is van MIJ! Denk  
erom.....IK zag de Neptu-  
nus.... en IK stak de  
bakens aan!



SLOPERS! Nou SNAP ik 't! Ze  
hebben mijn schip op het RIF laten lo-  
pen....om 't te kunnen PLUNDEREN!



Dus DAAROM is dit vervloekte strand be-  
zaaid met wrakhout! Geen wonder dat ze dit  
't RAVEN-RIF noemen! 't Zijn aasgieren....  
MOORDENAARS....! Maar ze zullen  
ervoor BOETEN!



Gedurende de volgende dagen zien de dorpelingen een haveloze zwerver over het strand scharrelen....

Dat is maar een onschuldige strandjutter...daar bij dat armzalige hutje!

Handig met z'n MES, hè...? Snijdt steeds maar VOGELS uit drijfhout!



In zijn geestvermogens gekrenkt, verdient de kapitein geld door zijn snijwerk in het dorp te verkopen!

Hier heb je geld voor dit exemplaar! Het is levensecht! Maar vertel 's.... snij je nooit wat ANDERS dan gieren en raven....?

Ja, sir! Ze zijn inderdaad lelijk....net als....

...ALLE aasgieren en kadavereters!



Dik van rijkdom vinden de inwoners van Raven-Rif al gauw BETER werk voor de kapitein....

't Was een goed jaar.... dus bouwen we een nieuw raadhuis! En we huren JOU om 'n WAPEN te beeldhouwen, dat buiten moet hangen! Iets waaruit blijkt hoe onze stad IS.... en BLIJFT!

Aye, maat! Voor dat karwei ben IK je man!



Dagen- en NACHTENLANG werkt de oude man met snelle vaste handen!

Zo....ze willen dus een WAPEN! Nou.... op DIT zullen ze wel TROTS zijn!



Maar als het werk klaar is....

Wat een afschuwelijk wapen! Dat doet je bloed in je ADEREN STOLLEN! Bah...!

De ouwe gek heeft blijkbaar nooit geleerd iets anders te snijden dan ROOF-VOGELS!













De woorden van de kapitein wekken gelach op...

HA—HA! Wat 'n sukkels waren we! Hoe konden we die ouwe gek ernstig nemen!

Maar hij is een nog GROTERE sukkel! Dat bootje ziet hij nooit meer TERUG!

JAWEL! De NEPTUNUS zal TERUGKEREN!



Die nacht... als de storm raast....

We boffen! Daar komt net een vet VRACHTSCHIP hierheen geblazen!

Ik laat de VUREN aansteken!



Hoog op de rotsen vlammen de valse bakens op....

Gooi er nog MEER drijfhout op! Het schip MOET de vuren zien!

Morgenochtend ligt er dikke vette buit op het strand!



Het vaart recht op het rif af! Raar.... ik zou zweren dat ik dat schip al 's EERDER had gezien!

Maar als 't op het rif slaat, zie je het nooit meer terug!



Maar in het volgende, ongelooflijke ogenblik....

KIJK! Het zeilt dwars door het rif HEEN...alsof dat er niet WAS!

En nou komt 't recht op het STRAND af! Maar dat is ONMOGELIJK! Hij moet wel ZINKEN....een totaal WRAK!



En dan zwemt een  
spookbemanning aan land!

Daar komt de BEMAN-  
NING! Ze gaan ons AAN-  
VALLEN!



Een krijsende, duivelse horde rent  
het dorp binnen.....

DOOD! DOOD de  
AASGIEREN!

VERDEDIG  
je! Gebruik je  
PISTOLEN!



Dat HELPT niet! Onze ko-  
gels KUNNEN ze niet deren!  
't Zijn geen MENSEN!



DOOD  
ZE  
ALLEN!

Steek dat eu-  
vele nest  
in BRAND!



Huizen, gebouwen..... het hele nest van de  
aasgieren wordt door de vlammen verteerd!  
Slechts EEN man overleeft het....en...

HELP! Ik moet  
HULP halen!



Bij dageraad keert de overlevende terug met de autoriteiten....

Hij heeft **GELIJK!** De hele stad is afgebrand! Er is geen **MENS** meer in **LEVEN!**



Maar ik zie geen piraten-schip!

En geen bemanning van moordenaars waarover je ons vertelde!

Maar ze **WAREN** er, zei ik toch!

Er is zelfs geen voetstap op het strand!



Je **KLETST** maar wat, man! De enige hier is die oude man daar, die met een scheepje speelt!



**ZIET U?** Ik **ZEI** toch dat de **NEPTUNUS** zou terugkomen!

En toch.... hoe kon een gezonken schip met zijn bemanning uit het graf terugkomen om wraak uit te oefenen? De aagieren zouden dat hebben kunnen beantwoorden....maar hun lippen zijn voor altoos **GESLOTEN**.....!



KUN JE JE IEMAND TEGENWOORDIG VOORSTELLEN, die nog gelooft in geesten, amuletten, en een oud alchemisten-recept, dat gegarandeerd stro in puur goud verandert? Je zou verbaasd zijn over het aantal mensen, dat in occulte machten gelooft! En IK kan het WETEN....want ik verdien-  
de eens mijn brood als....

## de bovennatuurlijke ZWENDELAAR



't LUKT....het  
lukt ECHT! Die alche-  
misten-ketel verandert  
doodgewoon stro  
in GOUD!

Natuurlijk!  
Ik gebruik alleen  
maar authentieke  
bovennatuurlijke  
voorwerpen!

Dit was het grote  
moment waarop  
mijn nieuwe klant  
had GEWACHT...

Als dit de originele LAMP  
VAN ALADDIN is, Warren  
...zoals je beweert....zal ik  
je er goed voor be-  
talen!

We zullen 't  
gauw WETEN!  
Ik WRIJF  
al....

EN DAN.....



Een  
GEEST...!  
Ik...ik kan 't  
niet GELO-  
VEN!





De fantastische figuur werd groter en groter.... tot dat....

Hebt u geroepen, meester? Wat is uw bevel...?

Wéér een lichtflits... en de geest was verdwenen...

Verbazingwekkend! Enorm! Hier is je geld! 't Is het WAARD!

Bedankt! Ik doe de lamp in deze geldkist... dat lijkt me VEILIGER!



Ik wil je alleen vertellen dat je een NIEUWE meester hebt!



En toen mijn rijke klant vertrok....

Ha, ha! Hij weet niet, dat de geldkist een dum-dum-gas bevat, dat de lamp vernielt, zodat hij nooit zal kunnen bewijzen dat ik hem heb opgelicht!

Geén gek zaakje.... onnozele lui plunderen, die in het boven-natuurlijke geloven, hè? Betáált ook goed! Maar denk niet dat 't makkelijk is!



Ik had maanden nodig voor die nepgeest eindelijk goed werkte!

Mijn klanten kwamen van over de hele wereld...! Zoals bijv. Baron Hazar....

Ik heb gehoord dat u de enige man bent, die me zou kunnen helpen aan authentieke MURANO MASKERS!

Hmmm...daar heb ik over gehoord! De medicijnmannen van Haiti maken ze!

Ziezo... het pompje vult de ballon met de geest erop geschilderd...en zorgt dat 't lijkt of de geest uit de lamp OP-RIJST!

Juist, baas... en mijn buikspreekrij doet het voorkomen of de geest SPREEKT!



'Men zegt dat ze alleen gedragen worden als 't om GELUK GAAT!

Onze oogsten zullen tot AS verbranden....  
tenzij we regen krijgen!  
Help ons, oh mysterie-man!

Ik zal de Murano maskers meteen laten halen!



'Volgens de legende falen ze NOOIT!'

RENT!  
RENT!!



'De maskers worden dan uit een geheime plaats tevoorschijn gehaald, en....

Magische maskers....geef regen...REGEN!



Ik denk wel dat er aan te komen is, baron....  
maar...eh...de lange reis.  
en de gevaren...zullen ze aardig duur maken!

Wat is GELD? Haal me wat van die maskers! Ik kan hun geluk gebruiken in 'n heel grote zaak waar ik in zit...!



En GING ik naar Haiti...? NIKS HOOR! Voor orders als DEZE had ik een geheim winkeltje....

Nog wat meer rode verf bovenop, Joe!



Weken later leverde ik de maskers af...

Weet je zeker, dat deze absoluut ECHT zijn, Warren...?

Op m'n woord, baron.... ik heb ze zelfs met m'n eigen ogen zien MAKEN!





Mijn winkeltje leverde elke soort 'bovennatuurlijke' voorwerpen....en werd langzamerhand een hele business!

Maar mijn grootste kans op een grote slag kwam toen ik op curiosa uit was in een Arabische bazar.....

Hmmm....die koperen pot lijkt wel interessant!



Toen ik de verkoper ernaar vroeg..

Een klant was makkelijk te vinden.... in de persoon van Gaylord Wood, een excentrieke miljonair.....



Hmmm...een authentieke alchemisten-ketel, hè? Maar als-ie heus van goud stro kan maken, waar-om VERKOOP je 'm dan?

Atleen iemand met connecties over de hele wereld zoals U, kan goud verkopen, sir! Ik ben tevreden met een bedrag in eens....een miljoen dollar....!



In mijn winkel terug, ging ik meteen aan het probleem werken.....

Hij wil 'm eerst zien werken, voordat-ie me 't geld betaalt! Hoe kan ik 'm nou voor de gek houden....HOE?



Uren PEINSDEN we over het probleem, totdat eindelijk.....

Wacht 's! Ik heb een idee! Maar ik heb er goud voor nodig....zoveel als ik me kan permitteren! Dan heb ik geen stuiver meer tot ik dat miljoen van WOOD krijg!

Ik kan wel wat op de zwarte markt op de kop tikken, baas, maar ik hoop dat je weet waar je aan begint...

Mijn assistent had zowat een week nodig om de juiste kontakten te leggen....

FIJN! Leg die in de oven.... en bel dan Gaylord Wood op! Zeg, dat hij het geld meebrengt!

Asjeblieft.... twintig pond **PUUR GOUD!**

Ik maakte alles zorgvuldig gereed op een afgelegen akker! En wat later.....

Bedoel je dat 't echt **WERKT**.....?

Kijk maar...

Eerst doe ik het stro in de schoorsteen.....

Ja, toe maar....toe maar!

Toen ik de tuit open zette....

D-dat KAN niet! Laat me 's van dichtbij kijken!

Ziezo, mr. Wood...goud... puur goud!

Ja....'t IS goud....puur goud...! De ketel **WERKT!**.... Hij werkt **WERKELIJK!** Okay, Warren, je **KRIJGT** je geld... **ALLES!**



MAAR  
TOEN

Hè...?  
Er SCHIET ie-  
mand op ons!

Ik heb er  
niks mee  
te  
maken!



De inspecteur  
hing het goud  
aan een zak-  
weegschaaltje...  
en....

Net wat ik dacht....  
veertig pond! Precies het  
gewicht aan goud, dat over  
DE GRENS IS GE-  
SMOKKELD!



Goud GEMAAKT  
hè? Enfin....als je  
dat kunt BEWIJZEN  
zullen we die aan-  
klacht wegens  
smokkel laten  
vallen!

Natuurlijk kan ik 't  
bewijzen! Ik zal dit  
stro in de ketel doen  
...en dan zie je het  
goud eruit stro-  
men!



Toen ik  
OPKEEK....

POLITIE...?  
W-wat moet  
DIE nou  
van ons...?

Geen vragen!  
We willen alleen  
dat GOUD van jul-  
lie 's even goed  
bekijken!



Veertig pond...? Zei u VEER-  
TIG POND? M-maar ik heb er  
maar TWINTIG IN gedaan! Snap  
je 't niet? Die ketel werkt ECHT!  
DIE KETEL KAN GOUD  
MAKEN! Dat heeft-ie  
MEER gedaan!



MAAR....

Je kogels hebben mijn  
KETEL KAPOT gemaakt...!  
Je moet me GELOVEN! Ik  
kocht twintig pond goud...en  
er kwam veertig uit! Het  
ding WERKT!

Ja, hoor....  
vertel dat maar  
's aan de  
rechter!



En om een lang verhaal kort te maken....de bedrieger was  
BEDROGEN....en dat was dan het einde van de BOVEN-  
NATUURLIJKE ZWENDELAAR!

EINDE







Terwijl Max's vrees wegsmeelt....

Ga een poosje van die doodskop weg! Die herinnert je voortdurend aan je schuldgevoel! Laat 'm bij iemand die je vertrouwt!

Wil JIJ 'm voor me bewaren, Dan?

Moet IK 'm bewaren? GRAAG, Max! Dan kan ik 'm aan de jongens op de kliniek laten zien! Wat een onderwerp voor gesprek!

Maar die nacht wordt de dokter wakker....

Wat een afschuwelijk geluid... net iemand in kwellende doodsnood!

De DOODSKOP gilt! Ik.....ik zie zeker SPOKEN!

TERUG...!  
Breng me terug  
.....AAAAHHH!

Dat was weken geleden! Dr. Brothers is nu met vakantie... en stopt speciaal in een oude stad in 't verre oerwoud van Yucatan....!

Dank u, señor! De oude koning zal beter rusten in z'n eigen graf!



EINDE



# BORIS KARLOFF

## DE STORM



*Op een nacht, gestrand in een sneeuwstorm, logeren dr. Ulrich en zijn vrouw in een klein hotel in Pennsylvania.*



*Midden in de nacht wordt hij gewekt door de opgewonden hotel-eigenares, wier man ernstig ziek is.*



*De man heeft een hartaanval. Er zijn wanhopige middelen nodig om hem erdoor te slepen.*



*'s Morgens, als de dokter zegt wat een bof het was dat de storm hem heeft-opgehouden, is de hotelier STOMVERBAASD!*



*Er was al in GEEN WEKEN SNEEUW GEWEEST! Welke vreemde machten hadden 'n niet bestaande storm geschapen omwille van een mensenleven...?*

# Lees feestelijk Grei geestelijk

met

## Illustrated CLASSICS

Beroemde boeken  
in woord en beeld



90  
CENT

- 1 ALICE IN WONDERLAND
- 2 DE REIS NAAR DE MAAN
- 3 KIT CARSON
- 4 HAMLET
- 5 DANIEL BOONE
- 6 MAES VALT AAN
- 7 IK VANG DIEREN
- 8 WILLEM TELL
- 9 DE MUITERIJ OP DE BOUNTY
- 10 ZO VOND IK LIVINGSTONE
- 11 JEANNE D'ARC
- 12 DAVY CROCKETT
- 13 ILIAS
- 14 DE RODE PIRAAT
- 15 BUFFALO BILL
- 16 DE TAILSMAN
- 17 MOBY DICK
- 18 PRINS EN BEDIELKNAAP
- 19 HUCKLEBERRY FINN
- 20 20.000 MIJLEN ONDER ZEE
- 21 HET GEHEIMZINNIGE ELIAND
- 22 MACBETH
- 23 HET SCHATEILAND
- 24 DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE
- 25 DE ODYSSEË
- 26 DE MIJNEN VAN KONING SALOMON
- 27 WILDE BILL HICKOK
- 28 CAESAR'S OVERWINNINGEN
- 29 WILDE DIEREN OP BESTELLING
- 30 IN LONDON EN PARIJS
- 31 ROBINSON CRUSOE
- 32 DE HUIFKAR
- 33 DE HUT VAN OOM TOM
- 34 ROMEO EN JULIA
- 35 WATERLOO
- 36 DE WEG NAAR HET WESTEN
- 37 ROB ROY
- 38 IVANHOE
- 39 DE PRAIRIE
- 40 DE GRAAF VAN MONTE CRISTO
- 41 ROBIN HOOD
- 42 WITTAND
- 43 DE ORKAAN
- 44 NAAR HET MIDDEN DER AARDE
- 45 ONDER TWEE VLAGGEN
- 46 REIS NAAR DE TOEKOMST
- 47 DIE KLEINE WILDE
- 48 DE WERELD ROND IN 80 DAGEN
- 49 DE ZEEWOLF
- 50 DE NEDERLAAG
- 51 ONTVOERD

- 52 DE ROEP DER WILDERNIS
- 53 DE ZWARTE TULIP
- 54 HET DONKERE FREGAT
- 55 OP JACHT NAAR AVONTUUR
- 56 DE MAN MET HET IJZEREN MASKE
- 57 MANNEN TEGEN WIND EN WATER
- 58 DE SPION
- 59 STRIJD VOOR DE VRIJHEID
- 60 AANVAL OP ANTWERPEN
- 61 DIE EERLIJKE MUITERS
- 62 ONDER HET SCHRIKBEWIND
- 63 OMSTREDEN BASTION
- 64 EEN MIDZOMERNACHTSDROOM
- 65 DE GEEST IN DE FLES
- 66 CYRANO DE BERGERAC
- 67 TOEAN JIM
- 68 MENSEN OP DE MAAN
- 69 DE JONGE RIDDER
- 70 DAVID BAIFOUR
- 71 KONING DER BANDIETEN
- 72 DAVID COPPERFIELD
- 73 DE GEBROEDERS DURIE
- 74 DE SPOORZOEKER
- 75 TE VUUR EN TE ZWAARD
- 76 HET WOESTE PARADIJS
- 77 IK REISDE DERTIEN EEUWEN TERUG
- 78 BEN HUB
- 79 DE BOEKANIER
- 80 STERKE STAALTIJES UIT DE JUNGLE
- 81 IN DE GREEP VAN DE KOMET
- 82 DE AVONTUREN VAN MARCO POLO
- 83 DE LAATSTE DER MOHICANEN
- 84 HET HUIS MET DE ZEVEN GEVELS
- 85 DE DRIE MUSKETIERS
- 86 ABRAHAM LINCOLN
- 87 RUP VAN WINKLE
- 88 WILD IS HET WESTEN
- 89 DE VECHTER UIT VIRGINIA
- 90 ROEM DOOR HET VELD
- 91 DRAMA'S UIT DE DIERENWERELD
- 92 ABRAHAM'S REIZEN
- 93 DE ONZICHTBARE MAN
- 94 AVONTUREN VAN EEN DEERBOSCH
- 95 SILAS MARNER
- 96 TWINTIG JAAR LATER
- 97 DE SAMENZWEGERS
- 98 VAN PONTIAC

- 98 IN HET HEETST VAN DE STRIJD
- 99 MICHAEL STROGOFF
- 100 DE LEEUW VAN HET NOORDEN
- 101 DE GEHEIMZINNIGE LOODS
- 102 LORNA DOONE
- 103 DE VEROVERING VAN MEXICO
- 104 DE BROEDERSCHAP VAN DE ROOF
- 105 DE MAANSTEEN
- 106 IN DE WIEG VERWISSELD
- 107 DIEREN VECHTEN VOOR HUN LEVEN
- 108 HET EINDE VAN DE VENDETIA
- 109 GROTE VERWACHTINGEN
- 110 TWEE JAAR VOOR DE MAS
- 111 DE SAMENZWEGERS
- 112 DON GUICHOT
- 113 DE ZWARTE RIJL
- 114 DE KLOKKENLUIDER VAN DE NOTRE DAME
- 115 HET SEIN STAAT OP ROOF
- 116 DE ELLENDIGEN
- 117 MIJN PAARDELEVEN
- 118 JULIUS CAESAR
- 119 DE SPIJS DER GODEN
- 120 DE MAN DIE ALTIJD LACHT
- 121 BENJAMIN FRANKLIN
- 122 DE VROUW IN HET WIT
- 123 TOM BROWN'S SCHOOLJAREN
- 124 ROBUUR DE VEROVERAAR
- 125 DE MAN OP DE ROTIS
- 126 CLEOPATRA
- 127 DE LAATSTE DAGEN VAN POWHEI
- 128 JANE EYRE
- 129 OLIVER TWIST
- 130 VERTELLINGEN HUT DUIZENDE EN EEN NACHT
- 131 HEESER DER AARDE
- 132 IN DE MAAN DER KANNIBALEN

- 133 TARAS BOELBA
- 134 MAN ZONDER VADERLAND
- 135 DE AVONTUREN VAN TOM SAWYER
- 136 DE AVONTUREN VAN BENVEDUTO CELLINI
- 137 HET ELIAND PITCAIRN
- 138 HET MEISJE VAN HET MEER
- 139 HET HALSSNOER VAN HARE MAJESTEIT
- 140 DE DUIVEL AAN BOORD
- 141 HET SCHIP VASA
- 142 DE AVONTUREN VAN BARON MUNCHHAUSEN
- 143 ALICE IN SPIEGELLAND
- 144 NACHTEN VOL VERSCHRIKKING
- 145 DE GOUDKEVER
- 146 DE GORILLA JAGERS
- 147 HET SPOOK VAN CANTERVILLE
- 148 DE MOND VAN DE WOULDOER
- 149 DE GEVANGENE VAN ZENDA
- 150 SCHOPPENVROUW
- 151 FAUST
- 152 HROLF KRABI EN ZUN KAMPIOENEN
- 153 DOOD OP VIKTORIE
- 154 HET SCHIP VASA
- 155 MEESTER EN KNECHT
- 156 DE KONINGSRING
- 157 DE AENEÏS
- 158 MET DE ZEE GETROUWD
- 159 DE ARCONAUTEN
- 160 DE DOOD VAN CAPTAIN COOK
- 161 DE VEROVERING VAN PERU
- 162 VERSCHRIKKELIJKE WRAAK
- 163 ZEEWEG NAAR INDIE

WIE  
CLASSICS LEEST  
DIE WEET  
HET MÉÉST!